

Verlag clubrit B-groep 23-05-2021
door Dick Weda en Ton Hamoen



Eindelijk was het dan weer zover. De eerste gezamenlijke clubrit stond op het programma! Gert had al bijtijds laten weten dat de riteigenaar van de Plassentocht zich afgemeld had. Dus samen met Dick even overlegd wat te doen. Dick gaf al aan dat er toch misschien wel een paar leden waren die misschien niet echt goed hadden kunnen trainen i.v.m. de Corona maatregelen. Kortom route wat ingekort en vervolgens maar afwachten hoeveel leden er richting clubgebouw zouden komen. Wat schetste onze verbazing, om 08.15 uur stonden er 14 afgetrainde leden te popelen om te vertrekken, terwijl er iets boven ons hing waar we niet blij van werden. De een, beetje regen geen probleem, de ander blij dat we weer kunnen fietsen. Kortom iedereen had er zin in. We besloten met z'n allen toch maar eerst de wind tegen te trotseren en kozen voor een rondje Ouddorp. Prima keus behalve dat de regen die net over het kustgebied trok! Drijfmat maar met frisse moed vertrokken we. Nadat we inmiddels door en door nat geregend waren werden ter hoogte van Hellevoetsluis onze regenjassen tevoorschijn gehaald. Twee leden besloten toch maar de warme kachel op te zoeken, ik had zelf ook sterk de behoefte om met hun mee te gaan, maar goed, je bent wegkaptein of je bent het niet! Na Stellendam begon de lucht te klaren en hebben we iets aan de hemel gezien waar de meesten toch wel van schrokken en het gaf nog warmte ook. Vervolgens in Ouddorp heerlijk op het terras koffie gedronken, wat voelde dat weer ouderwets! Hierna met een bakstag windje richting Spijkenisse. Al met al een mooie en gezellige (openings) tocht, met een mooi fietsgemiddelde.

Jullie riteigenaar en wegkaptein

Dick Weda en Ton Hamoen